

**Betreft:** Het inrichten van onze kerkdiensten vanaf woensdag 1 juli, met in achtneming van de meest recente RIVM-richtlijnen.

Als kerkenraad hebben we besloten dat we **vanaf zondag 5 juli in twee groepen** van ca. 45 kerkgangers bijeenkomen in ons kerkgebouw in Valburg. Oftewel, iedereen kan in ieder geval weer één keer per zondag kerken.

Om een en ander, net als vorige de keer, goed te laten verlopen moeten we duidelijke afspraken met elkaar maken. Vandaar deze brief. De afspraken gelden zolang het RIVM voorschrijft dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden tijdens de kerkdienst en het zingen niet verboden maar ontraden wordt. Zodra er, vermoedelijk 1 september, nieuwe richtlijnen komen passen we onze afspraken weer aan.

**Allereerst het volgende:**

**Alle keren dat u NIET naar de kerkdienst kunt komen vragen wij u uitdrukkelijk om u af te melden bij de fam. De Vree. Anderen kunnen dan van uw plaats gebruik maken. Waarvoor dank.**

- a. Het bijwonen van de erediensten geldt voor onze eigen gemeenteleden en gasten.
- b. Voor de weekdiensten en de woensdagavond meditatie moet u zich voortaan opgeven bij Gerrie de Vree 06-19927938 of mailen naar [tjdevree@kliksafe.nl](mailto:tjdevree@kliksafe.nl)
- c. DV woensdag 8 juli is voorlopig de laatste meditatie.
- d. In de ochtenddienst (groep 1) zal gezongen worden door een aantal gemeenteleden op de voorste rij. Alle andere kerkgangers zullen de psalm zachtjes meezingen of mee neuriën.
- e. In de avonddienst (groep 2) wordt niet gezongen.
- f. Of er in de weekdiensten of tijdens de meditatie wordt gezongen hangt af van welke leden zich voor de betreffende dienst hebben opgegeven.
- g. Alle gezinnen krijgen weer een plattegrond met de data en de dienst en de zitplaats (-en) die voor hen gereserveerd zijn. Zie onder.

**De 10 regels waar we ons aan houden zijn:**

- 1 De regels van het RIVM.**
  - Deze gelden onverkort tot de overheid hierin verandering brengt
- 2 U gaat thuis, voor de dienst, naar het toilet.**
  - Hoe minder we het toilet hoeven te gebruiken, hoe veiliger.
- 3 U houdt minimaal 1,5 meter afstand van iedereen die niet tot uw gezin behoort.**
  - Er staan geen lijnen op de vloer. U houdt minimaal twee armlengten afstand.
- 4 U reinigt uw handen voor de dienst met de alcohol-gel, voordat u de kerk ingaat.**
  - Bij slecht weer staat de statafel met alcoholhoudende gel in de toren. U loopt direct door als u de gel op uw handen heeft.
- 5 U neemt uw jas mee de kerk in.**
  - Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe onder de toren.
- 6 U zit op een vaste zitplaats in de kerk, zie plattegrond.**
  - De gezinnen zitten bij elkaar, ook de ambtsdragers blijven bij hun gezin zitten.
- 7 U neemt uw bijbel / en uw boekje met de NGB na de dienst mee naar huis.**

- Er blijven geen persoonlijke eigendommen achter in de kerk die door anderen gebruikt kunnen worden. We geven elkaar geen snoeprol door.
- 8 We verlaten na de dienst in een vaste volgorde de kerk.**
- Zie de plattegrond. Bank 6, kant A verlaat als eerste de kerk. Daarna bank 5, kant B en zo werken we om en om, als laatste verlaten de mensen in het koor de kerk.
  - Mocht u buiten even willen napraten, sta dan geen andere kerkgangers in de weg en houd 1,5 meter afstand van elkaar.
- 9 We collecteren niet.**
- U mag uw gaven blijven overmaken. Tot nu toe is dat in ruime mate gebeurd. Waarvoor we u, na de Heere, nogmaals hartelijk bedanken.
- 10 We spreken elkaar aan.**
- Als iemand zich niet aan de regels houdt spreken we hem of haar hier netjes op aan.

### **Koster en coördinator**

Er zal de eerste paar diensten vanaf 1 juli een coördinator zijn die de koster helpt. De coördinator zal voor en na de dienst in het koor van de kerk staan. Hij helpt de koster om ongewenste situaties te voorkomen, zet de stoelen neer voor de (onverwachte) gasten en neemt de leiding bij eventuele calamiteiten. Als de nieuwe indeling voor iedereen weer vanzelfsprekend is, stopt zijn taak. Verder helpt de coördinator na elke ochtenddienst met het ontsmetten van stoelen, kansel, orgel e.d.

### **Hygiëne**

De koster zal voor en na de dienst de deuren wijd open blijven zetten, zodat niemand aan een deur of deurklink hoeft te komen. Voor binnenkomst ontsmet u uw handen met alcoholgel. Tijdens de dienst zullen we blijven ventileren zoals u gewent bent. Na elke ochtenddienst zal de kerk ontsmet worden. Volgt u als u naar het toilet gaat de instructies op die daar hangen i.v.m. de hygiëne.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u mailen met ouderling C. Vreeken. [cornelis@humus-geeftruimte.nl](mailto:cornelis@humus-geeftruimte.nl) of bellen, 06 – 337 09 229

We zijn blij en dankbaar dat we elkaar weer vaker mogen ontmoeten en bidden dat de Heere het woord zal zegenen aan uw en ons hart. Gode bevolen.

Hartelijke groet,

De kerkenraad.